

Jaarverslag 2011, van de stichting “Straatkinderen van Raducaneni”

Zoals u van ons gewend bent leggen wij aan alle schenkers, sponsors en vrijwilligers een verantwoording af van het afgelopen jaar.

Wij hebben dankzij de vele bijdragen van u allen, wederom een verheugend jaar achter de rug. De straatkinderen in Raducaneni, (een arm dorp in het noordoosten van Roemenie) kunnen dus verzekerd zijn van onze doorlopende steun.

De boekenmarkt bracht ruim 6800 euro op. Dit is inclusief de baten van een nieuwe afdeling op onze markt nl: geluid en beeld. Ook nieuw was dit jaar het (gratis) koffiehoekje tijdens de markt, met een film over ons project. De meeste mensen schonken spontaan een bijdrage voor de koffie. Wij gaan hier ook de komende boekenmarkt mee door.

De zelfgemaakte kaarten brachten 200 euro op. Vele uren handwerk verricht door Lies Korsman en Ida Groot. Hiervoor zijn wij hen alle jaren heel dankbaar en dit mag ook wel eens genoemd worden.

Verder kregen we afgelopen jaar weer giften van vele sponsors. We noemen geen namen van personen, maar wel een paar instellingen: Zo schonk de diaconie van de h.o.s.o.h. gemeenten weer 2500 euro; ontvingen wij uit de nalatenschap van bakker Piet Commandeur 6000 euro; van de John Heddes foundation 900 euro; en nog vele anderen zoals de 40 MM, de BIK, de Rotary enz. Geweldig! Zo houden wij de moed erin.

In 2011 hebben in Raducaneni een paar wisselingen plaatsgevonden in de leiding van het kindertehuis. Zr. Patrizia Kaiser, enige dochter van vrienden van Arie en Willemien Bouma, had jaren de leiding over het kindertehuis en de projecten die daar zijn opgestart. Zij is vorig jaar overgeplaatst en medezusters van haar zetten de projecten in Raducaneni voort. Toen wij in 2010 een bezoek brachten aan Raducaneni zijn wij ervan overtuigd dat deze zusters enorm hard werken en al hun kracht geven om de mensen daar te ondersteunen. Niet alleen bij onderwijs, maar ook bij ziekte, armoede, preventie van alcoholisme en nog veel meer. Wij blijven deze zusters van Steijl dus steunen en momenteel kunnen wij dankzij uw hulp 29 jongelui uit Raducaneni ondersteunen bij hun studie.

Zr. Patrizia is na een studieperiode geplaatst in Roman, een grotere stad in het noordoosten nabij Raducaneni. Zij was nodig bij een nieuw project: opstarten en leiding geven aan een meisjespensionaat voor leerlingen in het middelbaar onderwijs. Deze 10 meisjes komen uit dorpen uit de omgeving, dus ook uit Raducaneni en gaan in Roman naar school. Ook hier komen meisjes uit de armste gezinnen, waarvan de ouders niet genoeg inkomen hebben om hun dochters door te laten leren.

Wij, als bestuur van onze stichting, hebben besloten om ook aan Zr. Patrizia in Roman een jaarlijkse bijdrage te geven zolang het voor onze stichting financieel verantwoord is.

Wij weten zeker dat uw geld goed terecht komt, want het gaat zonder tussenpersoon, rechtstreeks naar de betreffende studenten via de leidinggevende zuster. Zij hebben ons verzekerd dat uw geld alleen gebruikt wordt voor de door ons gestelde doelen en niet naar het zusterhuis zelf en zeker niet naar kerkelijke of bestuurlijke organisaties aldaar.

Wij krijgen met grote regelmaat bedankbrieven van de studenten, die zonder uw hulp niet verder hadden kunnen komen dan het basisonderwijs. De afgestudeerde jongelui kunnen dan met hun hogere inkomen, hun families in Raducaneni helpen om in wat betere leefomstandigheden te komen.

Ook in ons bestuur zijn in 2011 enkele mutaties geweest. Arie en Willemien hebben aangegeven het wat rustiger aan te willen doen en twee nieuwe enthousiaste vrijwilligers hebben zich bij het bestuur gevoegd. De taken zijn nu als volgt verdeeld:

Jan Koomen: Voorzitter

Jan Jong: Penningmeester

Anita Appel: Secretaresse
Truus de Heer: Bestuurslid algemeen
Rico Bouma: Bestuurslid algemeen
Arie en Willemien zullen zich als grondlegger van de stichting op de achtergrond bezighouden met adviezen, vertalingen in en vanuit het Duits en contacten met de zusters in Roemenie.

Na ons bezoek in 2010 is er uit de medereizigers spontaan een werkgroep ontstaan die zal proberen de afgestudeerde jongelui te begeleiden bij werkprojecten in en rond Raducaneni. Zo hopen we dat er bedrijfjes kunnen ontstaan waar meerdere mensen aldaar een inkomen uit kunnen genereren. Deze werkgroep ondervindt echter veel hinder van de moeizame bureaucratie en de veelal corrupte gang van zaken. Voordat er enige geldelijke bijdragen worden verzonden wil ons bestuur absolute zekerheid dat het geld ook goed terecht komt (d.w.z. bij de armen) en niet verdwijnt in de zak van een "slimme" Roemeen die er alleen persoonlijk op vooruit wil gaan. De werkgroep blijft naar mogelijkheden zoeken om wat positiefs tot stand te brengen.

Tot slot: Het bestuur dankt namens de kinderen en studenten in Roemenië alle sponsors, schenkers van boeken en alle vrijwilligers voor de boekenmarkt heel hartelijk voor hun bijdrage. Wij blijven op u allen vertrouwen, want zonder uw hulp kunnen wij dit kleinschalige project niet blijven realiseren.

Onze volgende boekenmarkt wordt gehouden op 28-29 en 30 april 2012 op het vertrouwde adres Kaag 19a. Boeken, LP's CD's en DVD's kunnen weer worden gebracht bij Jan Koomen, Spanbroekerweg 231, tel: 0226-351691. Graag inleveren tot half april i.v.m. sorteren. Het banknummer van onze stichting is: 3043.09.907

En u weet het: niets blijft aan de strijkstok hangen, geen onkosten en declaraties, alles gaat rechtstreeks naar dit project.

Nogmaals heel hartelijk dank en vriendelijke groeten van Jan Koomen, Jan Jong, Anita Appel, Rico Bouma, Truus de Heer, Arie Bouma en Willemien Beerepoot-Hulskamp.