

2019 Verslag van de reis van Piet Nijhuis naar Roman en Raducaneni.

Piet Nijhuis ging in november 2019 op bezoek in Roemenië. Hij werd vergezeld door zijn zwager. Hij bracht hij eerst een bezoek aan **Roman**, waar Zr. Patricia gestationeerd is. Zij heeft een project opgestart om mensen van de alcoholverslaving af te helpen. Ook wordt geprobeerd om te zorgen voor Roma kinderen. Zij zijn zeer slecht gehuisvest en zitten onder de luizen. Ook is er veel ondervoeding en geweld. De zusters proberen van alles om hen voorlichting te geven over opvoeding, hygiëne en voeding, maar het heeft weinig resultaat. De Roma's houden hun hand op, maar verder willen ze met rust gelaten worden. De zusters werken samen met een Orthodox Christelijke pastor en zijn echtgenote. Deze samenwerking gaat gelukkig wél zeer goed. In de gemeenschapsruimte wordt veel voorlichting gegeven en deze fungeert ook als voedselbank. Dit heeft geleid tot hele mooie resultaten voor de allerarmsten.

Wij willen dit project financieel ondersteunen indien zij hierom vragen. Piet heeft alvast een donatie gedaan voor Sinterklaascadeautjes voor de kinderen.

Na Roman bracht hij een bezoek aan **Raducaneni**, bij Zr. Krystyna en Gabriëlla.

Hier is besproken dat de financiële hulp aan studenten, die hun opleiding doen in de grote stad snel terug gaat lopen, omdat dit hier minder nodig is. Het budget wat overblijft, kan worden besteed aan herstel of vervanging van interieur van het zusterhuis en het kinderopvangcentrum, Casa Nazaret. Ook voor de fysio ruimte zijn een kachel en yoga matjes nodig.

Gelukkig is er in de buurt van de zusters een mooie speeltuin gebouwd door de gemeente, zodat wij geen nieuwe speelwerkstukken hoeven te financieren. Voor de zusters is dit een last minder i.v.m. veiligheidseisen en toezicht.

Kleding is ook niet meer nodig. Er is nog heel veel in voorraad bij de zusters voor noodgevallen. De zusters merken dat veel gegeven kleding op de markt weer wordt doorverkocht. De inkomsten worden dan weer gebruikt voor voedsel (of alcohol? Hier hebben de zusters geen zicht op).

De problemen met de lekkage in de kelder en de nieuwe entree zijn in 2019 ook opgelost. Dit is betaald door de gemeente.

De zusters doen er ook alles aan om zoveel mogelijk kinderen te betrekken bij hun naschoolse hulp. De Roma kinderen mogen ook komen, maar veel Roma ouders vinden het jammer genoeg nog niet nodig dat hun kinderen naar school gaan.

Wij denken al snel; het is onbegonnen werk, maar we hebben veel bewondering voor de zusters, die elke dag weer met nieuwe moed verder gaan met hun werk, waarbij ze zo eerlijk mogelijk ons geld besteden en er absoluut voor zorgen dat er geen geld verloren gaat aan oplichters en profiteurs.

Hun motto is: *"Als ik maar één mens in mijn leven kan redden, dan is mijn bestaan al zinvol"*

Het is goed dat wij voldoende reserves hebben om nog financieel kunnen bijdragen aan de activiteiten van de zusters voor de kinderen en studenten.

De economie in Roemenië gaat nog steeds vooruit en daardoor wordt het nu ook beter in Raducaneni.

De zusters schenken vooral aandacht aan mensen die buiten de boot vallen door ziekte of ongevallen, maar die graag willen terugkeren in de maatschappij. Piet kreeg vragen of wij financieel kunnen helpen bij aanschaf van hulpmiddelen voor deze gezinnen. Wij hebben gemeend om hier gehoor aan te geven, mits we zekerheid krijgen dat dit geld echt wordt besteed voor deze hulp en niet in een bodemloze put verdwijnt. We kunnen gelukkig vertrouwen op de wijsheid van de zusters aldaar.

Piet is na deze reis geïnspireerd teruggekomen, om onze hulp in Raducaneni en Roman zo efficiënt mogelijk te realiseren.